

wij gaan wandelen

Geschreven door Joan
donderdag, 28 februari 2019 12:46 -

Wil je ook graag wandelen, maar niet alleen?

Ga dan met ons mee!

Vanaf 4 maart 2019 gaan we iedere maandag wandelen. We starten om 13.15u op de Beweging aan de baarlandhof 21. De wandeling zal ongeveer 1uur duren en na de wandeling is er gelegenheid om met elkaar koffie of thee te drinken.

De kosten zijn 2 euro per keer. Iedereen is welkom.

Heb je vragen? Bel dan naar de Beweging 010-4933544 en vraag naar Magda.